

21^{ος} αιώνας

Κύπρος

Θ' ΤΟΜΟΣ



Παφίτης Άγγελος

Ο Άγγελος Παφίτης γεννήθηκε το 1978 στη Λεμεσό. Γονείς του είναι ο Γεώργιος Παφίτης με καταγωγή από το χωριό Φοινί της επαρχίας Λεμεσού και η Μαίρη Μουστακούδη, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με καταγωγή από την Αγία Φύλα της Επαρχίας Λεμεσού. Σπούδασε Νομικά στην Αγγλία και είναι ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής και διευθύνων συντάκτορας της δικηγορικής εταιρείας Α.Γ. Παφίτης & Σία, καθώς και του Ομίλου Εταιρειών AGP Management Group. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (2004), του International Bar Association, του International Tax Planning Organization, Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) και του αξιότιμου δικαστικού οίκου Gray's Inn του Λονδίνου (2001). Επίσης είναι μέλος του επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου- Ρωσίας, του επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου- Κίνας, καθώς και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Κύπρου και Λεμεσού.



Ο προπάππος του βιογραφούμενου από την πλευρά του πατέρα του γεννήθηκε στην Παναγία της Πάφου και αργότερα εγκαταστάθηκε στο χωριό Φοινί της επαρχίας Λεμεσού. Εκεί γεννήθηκε ο παππούς του βιογραφούμενου, Θεοχάρης Παφίτης.

Το Φοινί είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Κύπρου και βρίσκεται κοντά στις Πλάτρες, κτισμένο σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στην οροσειρά του Τροόδου σε μέσο υψόμετρο 920 μέτρων, ανάμεσα σε απότομες πλάγιες και ψηλές, καταπράσινες από το πεύκα βουνοκορφές. Κατά μια εκδοχή το όνομα του το Φοινί το πήρε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας από το επώνυμο ενός Φράγκου Φεουδάρχη, του Τζουάν τε Φενίου ή Φινίου, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρου τον Α στην Ευρώπη (1359-1369). Εάν ο Φράγκος ευγενής υπήρξε πράγματι κάτοχος του χωριού αυτό δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο γιατί το χωριό δεν αναφέρεται πουθενά σαν φέουδο. Αλλά και να υπήρξε, το πιο πιθανό είναι να το υιοθέτησε ως επώνυμο του το όνομα του χωριού, πράγμα συνηθισμένο για εκείνη την εποχή.

Ο Θεοχάρης Παφίτης ασχολιόταν με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες στο Φοινί, όπου είχε ζώα και αμπέλια. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Νεοφύτου και το Παφίτης ήταν παρατσούκλι που επικράτησε ως επώνυμο της οικογένειας. Ο βιογραφούμενος θυμάται με νοσταλγία κάποιες καλοκαιρινές διακοπές που περνούσε μικρός στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά του. Ήταν μια ωραία περίοδος που ζούσε κάποιες μέρες στη ζωή του χωριού και τη φύση, κοντά στα ζώα και βοηθούσε τον παππού με τις δουλειές.

Ο πατέρας του βιογραφούμενου, Γεώργιος Παφίτης, γεννήθηκε στο Φοινί και πολύ νεαρός έφυγε για τη Λεμεσό. Εργάστηκε ως τραπεζικού υπάλληλος ξεκινώντας από νεαρή ηλικία στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και βγήκε στη σύνταξη όταν ολοκλήρωσε 40 χρόνια θητείας. Συνταξιοδοτήθηκε το 2008, στα 59 του χρόνια. Είχε μια εξαιρετική καριέρα. Ξεκίνησε ως απλός υπάλληλος και

ολοκλήρωσε την καριέρα του ως διευθυντής. Από τη Λαϊκή Τράπεζα, πέρασε στην Ελληνική Τράπεζα και μετά στην Alpha Bank από όπου συνταξιοδοτήθηκε. Από τότε, είχε διάφορες προτάσεις για να αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα σε διάφορες τράπεζες στην Κύπρο και στο εξωτερικό τις οποίες όμως απέρριψε. Φυσικά δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται και να πηγαίνει πάντα στο γραφείο του γιού του, όπου δίνει συμβουλές και εξυπηρετεί πελάτες σε θέματα χρηματοοικονομικά. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχει σταματήσει να είναι ενεργός τόσα χρόνια. Από το 2008 που πήρε σύνταξη δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται ποτέ με τον βιογραφούμενο και τους άλλους δύο γιούς του. Η μητέρα του βιογραφούμενου, Μαίρη Μουστακούδη Παφίτη, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αργότερα εγκαταστάθηκε με την οικογένεια της στην Κύπρο. Η μητέρα της, Αγγελικούλα (Κούλα), είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια ενώ ο πατέρας της, ο Κώστας, είχε γεννηθεί στην Αγία Φύλα της επαρχίας Λεμεσού. Η καταγωγή της μητέρας της είναι από τη Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ο παππούς της πήγε στο νησί Λήμνο της Ελλάδας όπου γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του. Ο βιογραφούμενος, που έχει ασχοληθεί πολύ με το ιστορικό της οικογένειάς του αναφέρεται με περηφάνια σε ένα γράμμα της προγιαγιάς του που έχει στην κατοχή της η μητέρα του. Γράφτηκε το 1880 και το είχε στείλει ο προπάππος του στην τότε φιλενάδα του στη Λήμνο και αργότερα σύζυγό του, και ζητώντας της να παντρευτούν στην Αλεξάνδρεια.

Η γιαγιά Αγγελικούλα ήταν κοσμοποίτισσα, κοκέτα και μιλούσε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Αραβικά. Έφυγε το 1956 από την Αίγυπτο και δεν ξαναγύρισε ποτέ ξανά πίσω στη γενέτειρά της. Έλεγε ότι ήθελε να μείνει στη μνήμη της η Αλεξάνδρεια όπως την ήξερε και όχι αυτό που έμεινε. Ο ξάδερφος της είχε σκοτωθεί κατά την ανταρσία στην Αίγυπτο. Ήταν μία πολύ ευκατάστατη οικογένεια που ασχολιόταν με το εμπόριο βαμβακιού και όταν οι Αιγύπτιοι ξεκίνησαν την ανταρσία ο ξάδερφος της γιαγιάς ήταν από τους πρώτους που δολοφονήθηκε. Έτσι, ολόκληρη η οικογένεια εγκατέλειψε την Αλεξάνδρεια, η οικογένεια του βιογραφημένου εγκαταστάθηκε στην Κύπρο και η υπόλοιπη οικογένεια έφυγε στην Ελλάδα.

Ο παππούς Κώστας είχε ανοίξει ένα μπακάλικο όταν γύρισαν από την Αλεξάνδρεια. Πέθανε όταν ο βιογραφούμενος ήταν 6 χρονών και γι' αυτό τον θυμάται αμυδρά.

Οι γονείς του βιογραφούμενου, ο Γεώργιος και η Μαίρη Παφίτη, παντρεύτηκαν στην Λεμεσό και απέκτησαν τρία αγόρια και ένα κορίτσι, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε πολύ μικρή ηλικία. Ο ένας αδελφός του βιογραφούμενου είναι εκτιμητής μετάλλων και πολύτιμων λίθων με κατάστημα στη Λεμεσό, είναι πετυχημένος στη δουλειά του και είναι γνωστός σε όλη την Κύπρο. Ο άλλος αδελφός αν και σπούδασε λογιστικά-ελεγκτικά δεν εξάσκησε το επάγγελμα. Έχει αριθμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και μιας αλυσίδας πλυντηρίων αυτοκινήτων στη Λεμεσό. Ο βιογραφούμενος, Άγγελος γεννήθηκε στη Λεμεσό και πήρε το όνομα της γιαγιάς του και της αδελφής του που έχασε τη ζωή της πριν εκείνος γεννηθεί. Από το σχολείο ακόμη είχε την επιλογή ότι θα ακολουθήσει τη Νομική. Πήγε σε κλασσικό κλάδο σχολείου μαζί με ένα φίλο του που ήθελε να γίνει κι αυτός δικηγόρος. Τελικά, ακολούθησαν και οι δύο το επάγγελμα, ο βιογραφούμενος ανοίγοντας το δικό του δικηγορικό γραφείο και ο φίλος του δουλεύοντας στο γραφείο του πατέρα του. Στο σχολείο ήταν καλός, όχι άριστος, μαθητής και η προτεραιότητά του ήταν η διασκέδαση με τους φίλους του. Τελείωσε με ένα βαθμό γύρω στο 16 από τα 20 και μετά πήγε στο στρατό για είκοσι έξι μήνες. Έκανε αίτηση για σπουδές στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου στην Αγγλία και πήγε. Μετά από την απόκτηση του πτυχίου του επέλεξε να γίνει barrister της Αγγλίας, μέλος του οίκου Gray's Inn του Λονδίνου και ακολούθως εξειδικεύτηκε παρακολουθώντας μεταπτυχιακό στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου.

Το 2003 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε αρχικά σε ένα από τους πλέον καταξιωμένους δικηγόρους της Κύπρου, τον κ. Γλαύκο Ταλιάνο, ο οποίος ήταν πατέρας της συζύγου του αδερφού του. Μέχρι τότε δεν είχε καμία επαφή με τον δικηγορικό κόσμο. Στο γραφείο του κυρίου Ταλιάνου, ο οποίος ήταν γνωστός και επιτυχημένος barrister, έμαθε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως τον σωστό τρόπο δικηγορικής σκέψης και στρατηγικής του δικαστηρίου. Ακολούθως γνώρισε έναν επίσης επιτυχημένο δικηγόρο που του έκανε πρόταση να δουλέψει μαζί του. Επιθυμώντας να δουλέψει και σε άλλες συνθήκες και να εξειδικευτεί στο εμπορικό δίκαιο, πήγε στο καινούργιο γραφείο το οποίο ήταν πιο μεγάλο σε αριθμό δικηγόρων και υπηρεσιών.

Στα 27 του χρόνια, το 2006, ο Άγγελος Παφίτης αποφάσισε να ανοίξει το δικό του γραφείο. Παραιτήθηκε και έφυγε με την προοπτική να ανοίξει μία δικηγορική εταιρεία με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο εταιρικό-εμπορικό δίκαιο το οποίο του άρεσε πάρα πολύ. Εργαζόταν σκληρά, πολλές ώρες την ημέρα, ταξίδευε πολύ συχνά και ανέπτυξε τις γνώσεις του κάνοντας μεταπτυχιακό στα διεθνή φορολογικά θέματα το 2008 στην Ελβετία. Έβαλε την προσωπική του ζωή σε δεύτερη μοίρα και η μόνη του έννοια ήταν να πετύχει στο επάγγελμα που είχε διαλέξει. Εργάστηκε πολύ σκληρά και η δουλειά και το πείσμα του έφεραν αποτελέσματα. Στα 30 του είχε ήδη ένα ολοκληρωμένο γραφείο με δικηγόρους και προσωπικό. Το 2010 αγόρασε γη στο κέντρο της Λεμεσού όπου έφτιαξε τα καινούρια υπερσύγχρονα γραφεία της εταιρείας, πέντε ορόφων, στα οποία μεταφέρθηκε όλο το προσωπικό το 2012.

Το 2010 ήρθε η πρώτη διεθνής βράβευση για το γραφείο, λαμβάνοντας διάκριση ανάμεσα σε δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου που λειτουργούν από παππού προς παππού. Από τότε η εταιρεία του βιογραφούμενου έχει συνεχείς βραβεύσεις από διεθνείς οίκους. Σήμερα, η Α. Γ. Παφίτης & Σία ΔΕΠΕ αποτελεί μέλος της ελίτ των δικηγόρων στην Κύπρο, με σωρεία επιτυχιών, τίτλων και επιβραβεύσεων ανά τον κόσμο, ενώ έχει δύο φορές (το 2019 και το 2021) αναγνωριστεί ως ο καλύτερος δικηγορικός οίκος της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Νομικά Βραβεία (European Legal Awards). Είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που επενδύει σε καινούργιους συνεργάτες για να προσφέρει άψογη νομική εκπροσώπηση στους πελάτες της. Το 2009 είχε ανοίξει γραφείο και στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, το οποίο μάλιστα πήγαινε πολύ καλά. Ωστόσο, το 2013 με την οικονομική κρίση αποφάσισε να το κλείσει και να επικεντρωθεί στο γραφείο του στην Κύπρο.

Στην προσωπική του ζωή ο Άγγελος Παφίτης είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο έξι ετών και μία κόρη τεσσάρων ετών. Με τη σύζυγό του γνωρίστηκαν το 1996 και έφυγαν μαζί για την Αγγλία το 1998. Ακολούθως εκείνη συνέχισε τις σπουδές της στην Ελλάδα, έκανε μαθήματα δημοσιογραφίας και αργότερα εργάστηκε για δέκα περίπου χρόνια σε διάφορους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Με την επιστροφή της στην Κύπρο επαναδημιουργήθηκε μεταξύ τους σχέση και ακολούθως ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο του 2013. Σήμερα δεν εργάζεται κατ'επιλογήν και ασχολείται με τα δύο τους παιδιά, καθώς το ζευγάρι θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν με τους γονείς. Ο βιογραφούμενος θεωρεί ότι σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, παρόλο που υπάρχει οικονομική κρίση. Θυμάται ότι το 2013, λόγω της κρίσης, δεν ήξερε τι <<μέλλει γενέσθαι>> αλλά η εταιρεία του πέρασε στην αντεπίθεση και τόσο αυτός, όσο και οι συνεργάτες του, παρακολούθησαν συνεδρία, ενημερώθηκαν και κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη βουτιά που έκανε η αγορά και να αναπτύξουν την εταιρεία τους ακόμη καλύτερα, με ιδιαίτερη πλέον αναγνώριση τόσο τοπικά όσο και διεθνώς ως πολύ αξιόπιστος και επιτυχημένος νομικός οίκος.



Κυπριακό μαχαίρι
2500-1050 π.Χ.

Paphitis Angelos

Angelos Paphitis was born in 1978 in Limassol. His parents are Georgios Paphitis, originally from the village of Fini in the Limassol district, and Mary Moustakoudi, born in Alexandria, Egypt, with roots from Agia Fyla in the Limassol district. He studied law in England and is the owner, founder, and managing partner of the law firm AGPLAW\ A.G. Paphitis & Co. LLC as well as the AGP Management Group. He is a member of the Cyprus Bar Association (2004), the International Bar Association, the International Tax Planning Organization, the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), and the esteemed legal institution Gray's Inn in London (2001). He is also a member of the Cyprus-Russia Business Association, the Cyprus-China Business Association, as well as the Chambers of Commerce and Industry of Cyprus and Limassol.



The great-grandfather of the subject from his father's side was born in Panagia, Paphos district, and later settled in the village of Fini in the Limassol district. There, the grandfather of the subject, Theoharis Paphitis, was born.

Fini is one of the most picturesque villages in Cyprus, located near Platres, built in a lush green environment on the Troodos Mountain range at an average altitude of 920 meters, amidst steep slopes and tall, verdant pine-covered peaks. According to one version, the name Fini was derived during the Frankish rule from the surname of a Frankish feudal lord, Juan de Fenou or Finou, who accompanied the King of Cyprus, Peter I, to Europe (1359-1369). Whether the Frankish nobleman owned the village is not entirely confirmed because the village is not mentioned anywhere as a manor. However, even if he did, it is most likely that he adopted the name of the village as his surname, a common practice at that time.

Theoharis Paphitis was involved in agricultural and livestock farming activities in Fini, where he had animals and vineyards. His real surname was Neofytou, and Paphitis was a nickname that prevailed as the family surname. The subject fondly remembers some summer vacations spent in the village with his grandfather and grandmother. It was a wonderful time when he lived for a few days in the village life, close to nature, with animals, and helping his grandfather with the chores.

The father of the subject, Georgios Paphitis, was born in Fini and left for Limassol at a very young age. He worked as a bank employee, starting from a young age at Laiki Bank of Cyprus and retired when he completed 40 years of service. He retired in 2008, at the age of 59. He had an outstanding career. He started as a clerk and ended his career as a manager.

From Laiki Bank, he moved to Hellenic Bank and then to Alpha Bank, from where he retired. Since then, he had various offers to take on managerial positions in various banks in Cyprus and abroad, which he declined. Of course, he never stopped working and always went to his son's office, where he gives advice and serves clients on financial matters. Essentially, he has never stopped being active all these years. Since his retirement in 2008, he never stopped being involved with the subject and his other two sons. The mother of the subject, Mary Moustakoudi Paphitis, was born in Alexandria, Egypt, and later settled with her family in Cyprus. Her mother, Angelikoula (Koula), was born in Alexandria, while her father, Kostas, was born in Agia Fyla in the Limassol district. Her mother's origin is from Constantinople. From there, her grandfather went to the island of Limnos in Greece where he met his future wife. The subject, who has been very involved in the history of his family, proudly refers to a letter from his great-grandmother that his mother possesses. It was written in 1880 and was sent by his great-grandfather to his then fiancée in Limnos and later his wife, asking her to marry him in Alexandria. Her mother Angelikoula (Koula) was cosmopolitan, elegant and spoke English, French, Italian, and Arabic. She left Egypt in 1956 and never returned to her homeland. She said she wanted to keep Alexandria in her memory as she knew it and not as it remained. Her cousin was killed during the uprising in Egypt. They were a wealthy family engaged in the cotton trade, and when the Egyptians started the uprising, her grandmother's cousin was among the first to be murdered. Thus, the whole family left Alexandria, the family of the subject settled in Cyprus, and the rest of the family went to Greece.

Grandfather Kostas had opened a grocery store when they returned from Alexandria. He died when the subject was 6 years old, so he remembers him vaguely. The parents of the subject, Georgios, and Mary Paphitis got married in Limassol and had three boys and one girl, who unfortunately passed away at a very young age. One of the subject's brothers is a metals and precious stones appraiser with a shop in Limassol, successful in his work and well-known throughout Cyprus. The other brother, although he studied accounting and auditing, did not practice the profession. He has several business activities, including a chain of car washes in Limassol. The subject, Angelos, was born in Limassol and took the name of his grandmother and sister who passed away before he was born. Even from school, he wanted to pursue law. He attended a classical branch school along with a friend of his who also wanted to become a lawyer. Eventually, both pursued the profession, with the subject opening his own law firm and his friend working in his father's office. He was a good, not excellent, student at school, and his priority was having fun with his friends. He graduated with a grade of around 16 out of 20 and then went to the army for twenty-six months. He then studied at the University School of Law in England. After obtaining his degree, he chose to become a barrister in England, a member of Gray's Inn, London, and then went on to obtain a master's degree in commercial and corporate law at UCL University, London.

In 2003, he returned to Cyprus and initially worked for one of the most renowned lawyers in Cyprus, Mr. Glafkos Talianos, who was the father of his brother's wife. Until then, he had no contact with the legal world. At Mr. Talianos's office, who was a well-known and successful barrister, he learned many things, mainly the right way of legal thinking and court strategy. Subsequently, he met another successful lawyer who offered him a job. Wanting to work in different conditions and specialize in commercial law, he went to the new firm, which was larger in terms of the number of lawyers and services. At the age of 27, in 2006, Angelos Paphitis decided to open his own office. He resigned and left with the prospect of opening a law firm specializing in corporate-commercial law, which he liked very much. He worked hard, many hours a day, traveled frequently, and expanded his knowledge by obtaining a postgraduate degree in international tax issues in 2008 in Switzerland. He put his personal life on the back burner, and his only concern was to succeed in the profession he had chosen. He worked very hard, and his work and determination brought results. At the age of 30, he already had a complete office with lawyers and staff. In 2010, he bought land in the center of Limassol where he built the new modern offices of the company, five floors, to which all the staff moved in 2012.

In 2010, the first international award came for the office, receiving distinction among law firms in Cyprus operating from grandfather to grandson. Since then, his company has received continuous awards from international firms. Today, AGPLAW | A.G. Paphitis & Co. LLC is a member of the elite of lawyers in Cyprus, with a series of successes, titles, and awards worldwide, while it has twice (in 2019 and 2021) been recognized as the best law firm in Cyprus at the European Legal Awards. It is a constantly growing company that invests in new associates to provide impeccable legal representation to its clients. In 2009, he also opened an office in Athens, in Kolonaki, which was doing very well. However, in 2013, due to the economic crisis, he decided to close it and focus on his office in Cyprus. In his personal life, Angelos Paphitis is married and has a six-year-old son and a four-year-old daughter. He met his wife in 1996, and they left together for England in 1998. Subsequently, she continued her studies in Greece, took journalism courses, and later worked for about ten years for various Greek television stations. With her return to Cyprus, they rekindled their relationship, and got married in November 2013. Today, she does not work by choice and is raising their two children, as the couple believes that children should grow up with their parents.

The subject believes that there are many opportunities today, despite the economic crisis. He remembers that in 2013, due to the crisis, he did not know what the future held, but his company went on the counterattack, and both he and his associates' attended sessions, were informed, and managed to take advantage of the downturn in the market and develop their company even better, with particular recognition both locally and internationally as a very reliable and successful law firm.



*Cypriot Dagger
2500-1050 b.c.*